

Το τελευταίο φύλλο συκής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Παναγιώτης Α. Καράμπελας,
μέλος Κ.Ε. ΛΑ.Ο.Σ., πολιτευτής Α' Θεσ/νίκης

4-6-2008

«Και γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε!...» Έτσι πρέπει να σκέφτηκαν και στην Νεολαία του Συνασπισμού, εκφράζοντας πάντα την γραμμή των κ.κ. Αλαβάνου και Τσίπρα... Έτσι λοιπόν, αποφάσισαν ότι δεν υπάρχει λόγος να προσπαθούν να δηλώσουν ότι είναι κάτι που δεν είναι, ότι πιστεύουν σε κάτι που δεν πιστεύουν, ότι θέλουν κάτι που δεν θέλουν.

Η ανακοίνωση που υπάρχει στην ιστοσελίδα του «Δικτύου», και μπορεί να την βρει κανένας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Νεολαίας Συνασπισμού, είναι ξεκάθαρη. Αναφερόμενοι στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στα Σκόπια στις 17 Μαΐου, εναντίον κάθε Εθνικισμού, δεν διστάζουν να αναφέρονται στην Π.Γ.Δ.Μ. σαν «Δημοκρατία της Μακεδονίας» και να αναγνωρίζουν την ύπαρξη «Εθνικά Μακεδόνων». Εκεί στο τέλος της ανακοίνωσης προς γνώση και συμμόρφωση όλων, προς παραδειγματισμό, διασφάλιση της ξεχωριστής αντίληψης που έχουν και για να μην τύχει και κανείς τους...κλέψει την δόξα, αναφέρουν και τους συμμετέχοντες στην εν λόγω εκδήλωση. Φαρδιά πλατιά εκεί λοιπόν, και η Νεολαία του Συνασπισμού...

Βέβαια πως θα μπορούσε να αισθανθεί έκπληξη κανείς γι' αυτό; Δεν είναι άλλωστε συνιστώσα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α, η «Οικολογική Παρέμβαση», που είχε βγάλει προεκλογικό υλικό (που μετεκλογικά εξαφάνισε, άραγε γιατί;) με το μήνυμα «Αλληλεγγύη στη Δημοκρατία της Μακεδονίας»; Δεν είναι ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και η Νεολαία του που επιδεικτικά προστατεύουν τους κουκουλοφόρους ή στην καλύτερη εξισώνουν τις ανανδρες επιθέσεις τους με...δηλώσεις κάποιου Υπουργού ή με αποφάσεις της εκάστοτε Κυβέρνησης σαν να είναι συγκρίσιμες πράξεις; Η πολιτική αναξιοπρέπεια και τα παιχνίδια εναντίων της δημοκρατίας, υπό την κάλυψη όμως αυτής, δεν έλλειψαν ποτέ από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Διαβάζει κανείς στην «ταυτότητα» του ιδεολογικά συγγενούς με την Νεολαία Συνασπισμού «Δικτύου» ότι επιθυμούν «την αποχώρηση όλων των ξένων στρατών από τη Γιουγκοσλαβία και τη Αλβανία». Κουβέντα, φυσικά, δεν κάνουν για τους Βορειοηπειρώτες. Κουβέντα, φυσικά, δεν κάνουν και για τα στρατεύματα κατοχής στην Κύπρο. Αυτά, βλέπετε...είναι Ελληνικά προβλήματα και δεν κάνει να τα αγγίζουμε αλλά αντιθέτως πρέπει να τα κρύβουμε... Οι Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, κατά τους κυρίους αυτούς, απλά δεν υπάρχουν ή στην καλύτερη, καλοπερνάνε. Άλλα δικαιώματα ισχύουν γι' αυτούς, όχι προφανώς ανθρώπινα! Ούτε τα τουρκικά στρατεύματα στην Κύπρο είναι στρατεύματα κατοχής! Δεν υπέπεσε κάτι στην αντίληψή τους, μάλλον...

Τα πράγματα, λοιπόν, είναι απλά: έπεσε και το τελευταίο φύλλο συκής. Για μια φορά ακόμα ο Εφιάλτης, που δυστυχώς συνυπάρχει με τον Λεωνίδα μέσα στο DNA του Έλληνα, έβγαλε το πρόσωπό του σε μια προσπάθεια να σπάσει ξανά εκ των ένδον το μέτωπο για να «περάσουν οι Βάρβαροι». Απλώς τώρα αυτό γίνεται ανοιχτά και σε μορφή καλέσματος κιόλας προς την κοινωνία για να το ασπαστεί!

Γιατί λοιπόν, να δηλώσουν οι του Συνασπισμού, οι συνιστώσες του και η Νεολαία του ότι είναι Έλληνες αφού στην καρδιά τους δεν είναι; Γιατί να δηλώσουν ότι πιστεύουν στην Ελλάδα αφού δεν πιστεύουν; Γιατί να δηλώσουν ότι θέλουν το

καλό της χώρας μας όταν δεν το θέλουν; Αν όμως έτσι νοιώθουν, αυτά πιστεύουν και αυτά θέλουν, κι εμείς οι Έλληνες γιατί να τους...ψηφίσουμε;

<http://www.e-grammes.gr/article.php?id=3249>

<http://enallaktiki-proseggisi.blogspot.com/2008/06/blog-post.html>