

## Σαν το Σίσυφο!

Παναγιώτης Καράμπελας  
Υπευθ. Οργανωτικού ΝΕ.Ο.Σ.

10-07-04

Κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα ερχόταν εκείνη η ώρα! Πανζουρλισμός, χαλασμός, ενθουσιασμός, συγκίνηση! Νέοι και γέροι περιμένουν την απονομή του Κυπέλλου στην ελληνική ομάδα για να ξεχυθούν στους δρόμους των πόλεων και των χωριών! Η ανάσα είναι κομμένη, ο χρόνος έχει σταματήσει! Μέχρι και τα δύο σκυλιά του γείτονα που συνήθως γαβγίζουν με το παραμικρό, παρατηρούν τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται με τρόπο που κάνει και αυτά να σαστίζουν! Έχουν πάρει τα μετάλλιά τους οι Πορτογάλοι και τώρα είναι η σειρά των Ελλήνων παικτών και του Κυπέλλου! Και ξαφνικά ανάμεσα στα μπράβο του εκφωνητή για την ομάδα μας, σκάει η βόμβα... "Όλα αυτά τα λέμε χωρίς ίχνος εθνικισμού!"

Πάγος!.. Ναι! Κι όμως! Ακόμα και σε αυτή την ιστορική για τον ελληνικό αθλητισμό στιγμή, ακόμα και τώρα που όλοι οι Έλληνες για πρώτη φορά με τόσο ενθουσιασμό και αυθορμητισμό ξεχύθηκαν στους δρόμους να φωνάξουν για την Ελλάδα, ακόμα και τώρα ο κομπλεξισμός, η μιζέρια, η πλύση εγκεφάλου που μας κάνουν τόσα χρόνια, η ηλιθιότητα κάποιων ανθρώπων, κατάφεραν και πρόβαλαν το βρωμερό τους κεφάλaki, για να μολύνουν αυτή τη μοναδική στιγμή! Ήσσοнос σημασίας γεγονός, βέβαια, αν σκεφτείτε σε πόσο λίγων Ελλήνων το μυαλό εμφανίστηκαν τέτοιες σκέψεις...

Αλλά αυτή ήταν και είναι η προσπάθεια των ιδεολογικών μας εχθρών (ναι, εχθρών και όχι αντιπάλων): Να μας κάνουν να νοιώθουμε ενοχές κάθε φορά που σηκώνουμε την ελληνική σημαία, κάθε φορά που λέμε τον Εθνικό μας ύμνο, κάθε φορά που χαιρόμαστε για την Ελλάδα και για το γεγονός ότι είμαστε Έλληνες! Φάνηκε από την ανησυχία του εκφωνητή μήπως και παρεξηγηθεί! Σε κάποιους ελάχιστους, βλέπετε, είχε μια κάποια επιτυχία αυτού του είδους η προπαγάνδα! Και θα δείτε στις επόμενες μέρες και άρθρα από... "προβληματισμένους διανοούμενους" της χώρας μας που θα "αναλύουν" το νέο αυτό "Ελληνοκεντρικό φαινόμενο"! Ας είναι... Αρκεί που πλέον ξέρουν πως οτιδήποτε έκαναν μέχρι σήμερα για να μας αφελληνίσουν, όχι απλώς έχει τώρα μηδενιστεί, αλλά τότε δεν έπιασε όσο καλά νόμιζαν!

Ξανά απ' την αρχή παιδιά... σαν το Σίσυφο!