

Ποιος θα φταίει αυτή τη φορά;

Παναγιώτης Α. Καράμπελας
Υπεύθυνος Οργανωτικού

12-6-04

Έχουν περάσουν 23 περίπου χρόνια από την ένταξή μας στην Ε.Ε. Οι Έλληνες είχαν δεχθεί με χαρά ως μεγάλη επιτυχία αυτή την εξέλιξη. Όμως, έχει καθίσει κανείς από τους παλαιότερους να θυμηθεί και από τους νεότερους να ψάξει, τι ακριβώς περίμενε ο ελληνικός λαός από την τότε ΕΟΚ;

Έχει προσπαθήσει κάποιος από τους πολιτικούς μας να σκεφτεί τι από αυτά που αποφασίζει σήμερα η Ε.Ε. ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του ελληνικού λαού; Το κυριότερο επιχείρημα εκείνης της εποχής, το οποίο αγκάλιασε η πλειοψηφία των Ελλήνων, ήταν κυρίως η θωράκιση της χώρας από οποιαδήποτε εξωτερική απειλή. Πίστευαν ακόμα οι Έλληνες ότι οι χώρες της Ευρώπης με το κοινό χριστιανικό παρελθόν -αλλά και παρόν- που τους ενώνει, ότι θα αποτελούσαν μία συμμαχία ισχυρή. Μία αγορά, στην οποία θα μπορούσαν να προωθούν τα προϊόντα τους με σιγουριά. Πόσο λάθος όμως έκαναν...

Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι η Ε.Ε. απέχει πάρα πολύ από τη "συμμαχία" στην οποία κάποιος μας έλεγαν ότι μπαίνουμε. Στις κρίσεις του '83, του '87 και των Ιμίων, ήταν όλοι τους απόντες. Το 2001 υπεγράφη το Σύμφωνο της Κωνσταντινουπόλεως, όπου εκεί διασαφηνίζεται ότι οι μηχανισμοί ασφαλείας της Ε.Ε. δεν πρόκειται ΠΟΤΕ να ταχθούν εναντίον της Τουρκίας! Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχει αρχίσει τώρα στα σοβαρά συζήτηση για την ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε.!

Όσο για το χριστιανικό παρελθόν της Ευρώπης, έχουμε την απουσία αναφοράς του στο υπό διαμόρφωση Ευρωσύνταγμα, που ανοίγει τον δρόμο στην απαλοιφή του Χριστιανισμού, για θεσμικούς λόγους και από την εκπαίδευση κ.λπ.

Τέλος, η περιβόητη κοινή αγορά, μας έφερε την υποχρέωση να παράγουμε πολύ λιγότερο από ό,τι μπορούμε, να θάβουμε την περισσευούμενη παραγωγή κ.λπ. Γιατί παραξενεύονται, λοιπόν, οι πολιτικοί της χώρας μας, με την απογοήτευση των Ελλήνων από την Ε.Ε., όπως δείχνουν τόσες δημοσκοπήσεις; Αυτό, όμως, που πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας είναι ότι αν φτάσαμε σε αυτό το σημείο δεν φταίει μόνο η Ε.Ε., αλλά κυρίως οι κυβερνήσεις μας και οι ευρωβουλευτές μας, που τόσα χρόνια δεν κατάφεραν να θωρακίσουν τα συμφέροντά μας.

Στις 13 Ιουνίου έχουμε πάλι ευρωεκλογές. Άλλη μια ευκαιρία... Ποιους θα στείλουμε αυτή τη φορά; "Μία από τα ίδια" ή κάτι καλύτερο;