

Από έξω κούκλα...

(5-6-04)

Σε λίγες μέρες, όπως ξέρουμε όλοι, θα φιλοξενήσουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είναι γεγονός ότι όλος ο κόσμος, ιδιαίτερα μετά τις τρομοκρατικές ενέργειες στη Νέα Υόρκη, θα έχει την προσοχή του στραμμένη στη χώρα μας. Και, φυσικά, εμείς με υπερηφάνεια θα του λέμε ότι ήταν αυτή εδώ η μικρή χώρα που έδωσε τόσα πολλά στον κόσμο, με πρώτη-πρώτη τη Δημοκρατία! Και ελπίζουμε ότι ο κόσμος με θαυμασμό θα μας κοιτά... Όμως, πόσοι άραγε από αυτούς θα ξέρουν πώς μεταχειριζόμαστε εδώ, αυτό που εμείς δημιουργήσαμε και για το οποίο υπερηφανευόμαστε; Σε αυτή, λοιπόν, τη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία, η ισονομία, η πολυφωνία και ο σεβασμός της άλλης άποψης είναι έννοιες -το λιγότερο- ρευστές. Γιατί, τι άλλο θα μπορούσε να πει κανείς για την άρνηση χορήγησης της νόμιμης επιχορήγησης που δικαιούται ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, μιας και ξεπέρασε το όριο του 1,5% στις βουλευτικές εκλογές;

Η επιλεκτική εφαρμογή των νόμων είναι ένα από τα σημάδια της παρακμής σε μία κοινωνία. Αλλά, σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε και άλλη μία απόδειξη του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται η σύγχρονη ελληνική δημοκρατία τις έννοιες της πολυφωνίας και του σεβασμού της άλλης άποψης.

Βάσει, λοιπόν, δικαστικής απόφασης, απαγορεύεται στο ΔΗΚΚΙ να κατέβει στις Ευρωεκλογές! Για πρώτη φορά μετά από τη Μεταπολίτευση, ένα κόμμα δεν κατεβαίνει σε εκλογές, με δικαστική απόφαση! Φαίνεται ότι η ελληνοτουρκική φιλία, εκτός από τη χαλάρωση της Εθνικής μας Άμυνας, έφερε και ένα άρωμα τουρκικής □ δημοκρατίας, αφού σε ανελεύθερα καθεστώτα, όπως αυτό της Άγκυρας, έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τέτοιες αποφάσεις.

Αυτά, λοιπόν, συμβαίνουν στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, του πολιτισμού, του Ολυμπιακού Ιδεώδους και, φυσικά, της Δημοκρατίας □ Τι από αυτά, όμως, θα γνωρίζει ο κατά τα άλλα εντυπωσιασμένος με τη γέφυρα του στο Ρίο - Αντίρριο και το σκέπαστρο Καλατράβα ξένος επισκέπτης μας; Όπως, λοιπόν, λέει και ο απλός λαός... "απ' έξω κούκλα και από μέσα ...πανούκλα"!

Παναγιώτης Καράμπελας
Υπ. Οργανωτικού