

Σκληρό, πικρό και δύσκολο

Παναγιώτης Καράμπελας
Υπ. Οργανωτικού

22-5-04

Για άλλη μια φορά λοιπόν, Έλληνες και Τούρκοι, αποφασίσαμε να προβούμε σε μείωση των εξοπλισμών ως ένδειξη καλής θέλησης. Δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία του να εξηγήσω το πόσο λάθος είναι αυτή η απόφαση. Και ο λόγος είναι απλός: η απόφαση αυτή είναι η λογική κατάληξη μιας νοηματικής επεξεργασίας που ξεκινάει από λάθος αφετηρία και που λογικά καταλήγει σε λάθος αποτέλεσμα.

Αυτό θέλω να σχολιάσω, την πηγή δηλαδή του προβλήματος. Το ψευτοδίλημμα που παρουσιάζεται τόσο συχνά: "βούτυρο ή κανόνια". Ας υποθέσουμε πως ένα παιδάκι είναι κουτσό, και παρ' όλα αυτά σας λέει συνέχεια ότι θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής. Όσο σκληρό και πικρό και δύσκολο και αν είναι, κάποια στιγμή θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ή στην ανάγκη κάποιος να του εξηγήσει, πως αυτό απλά δεν πρόκειται να γίνει. Το ίδιο σκληρό, πικρό και δύσκολο αλλά απολύτως αναγκαίο, είναι να συνειδητοποιήσει ο ελληνικός λαός ή κάποιος αληθινός ηγέτης να του εξηγήσει, ότι πρέπει να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του κάνοντας τις απαραίτητες θυσίες.

Κακά τα ψέματα λοιπόν, η ιστορία είναι αμείλικτη! Στα τουλάχιστον 4.000 χρόνια καταγεγραμμένης ιστορίας της περιοχής μας, κυρίως για λόγους γεωστρατηγικούς, οι πόλεμοι, οι γενοκτονίες, και η προσφυγιά υπήρξαν και όπως βλέπουμε και τώρα είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Έτσι, αν θέλουμε να διασφαλίσουμε το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας, πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι για το χειρότερο έχοντας μια ισχυρή εθνική άμυνα! Ειδικά σε αυτήν εδώ τη "γειτονιά"! Είτε μας αρέσει, είτε όχι!

Όλες οι προσπάθειες που γίνονται για μια ειρηνική συνύπαρξη είναι κατανοητές. Σύμφωνα όμως με τις διδαχές της ιστορίας, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να κρατήσει για περισσότερο από 60-70 χρόνια. Άλλωστε ως γνωστό, ειρήνη λέγεται το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο πολέμων και δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερο παράδειγμα γι' αυτό από τα Βαλκάνια όπου και βρισκόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι η απάντηση στο προαναφερθέν ψευτοδίλημμα, "βούτυρο ή κανόνια" δεν πρέπει να είναι "κανόνια", αλλά "δεν έχει νόημα αυτή η ερώτηση!".

Αλλά ποιος θα βρεθεί να πει αυτές τις σκληρές, πικρές και δύσκολες αλήθειες στον ελληνικό λαό αλλά και στους Ευρωπαίους εταίρους μας;

Παναγιώτης Καράμπελας
Υπ. Οργανωτικού

